



## I.

Jij, die de sterre bent en mijn  
essentie,  
die de zee doet zingen en de  
winden waaien,  
jou heb ik lief.  
Neem een nieuwe vorm aan:  
treed in als een jongen met  
stralende ogen,  
als een vrouw wier stem de  
wereld doorzingt.  
Ik zal je tong zijn,  
je onbegrijpelijke liederen zal  
ik vertalen.

## 2.

(Hij-zij kwam, en met hem-  
haar daalde het Licht uit de  
hemelen,  
het daalde op mij neer en  
vertrapte mij met vuren poten,  
schroeide mij mijn ogen, mijn  
mond en voorhoofd, mijn  
handen, mijn geslacht, mijn  
hart.  
Ik was geslagen, lamgelegd en  
geëxalteerd beide.  
Toen het grote vuur optrok  
waren wij één, in een eeuwig  
dubbel-manvrouwelijke  
omhelzing,  
mijn lief en ik; ah wij  
sidderden beiden van genot en  
heiligheid.  
En voor mij op bliksemnden  
de symbolen van een nieuw  
tijdperk.)

Dit is de profetie voor het  
komende tijdperk,  
de gedachte die volgende  
generaties zullen verwerven:  
de mens is niet meer dan  
enig ander schepsel (ook niet  
minder).  
Het oog is niet meer dan de  
hand (ook niet minder),  
de hand niet meer dan de voet.  
De mens is het oog  
(en sommigen zijn het oor)  
dat de hemel aanschouwen kan  
(of het groeien der werelden  
beluisteren).  
De dieren zijn van ons enkel  
verschillend in vorm,  
evenals de planten en de aarde.  
Zij zijn het lichaam, zij zijn de  
voeten en de dijen;  
zij kennen slechts door het oog  
dat ziet.  
Wij zijn het oog.

## 3.

Een vuur zijn we, mijn lief en  
ik,  
vernietigend als de dood,  
waaraan ieder die het ziet zich  
brandt.  
Het oude wordt vernietigd  
of het nieuwe,  
het kleine  
of het grote  
naar ieders keus.  
Maar wie het ziet  
zengt in deze vlam.

#### 4.

Voor wie het niet begrijpt  
brengt het ziekte en dood,  
angst,  
armoede, duisternis,  
hartstochten en slavernij;  
voor wie het vatten kan  
leven,  
bevrijding,  
de rijkdom der  
ongebondenheid,  
vuur.

#### 5.

Jij, wereld, met al je mensen,  
met je bomen en planten,  
je dieren,  
je bergen en zeeën –  
jij, mens,  
kom mee,  
ik beloof je meer dan kerken,  
meer dan politieke partijen –  
ik beloof je het leven zelf,  
de hemel,  
niet in een vaag land,  
na een onbekende dood,  
maar in dit leven,  
met de talenten  
je nu door de goden  
geschonken.  
Ik beloof je zekerheden

die geen mogelijkheid tot  
twijfel openlaten,  
vergeving van zonden,  
eeuwigheidsleven,  
wedergeboorte,  
“Umwertung aller Werte”.

## 6.

Daarom roep ik je toe, broeder,  
wie je ook bent,  
daarom roep ik je toe, zuster,  
waar je ook woont,  
geef mij je hand,  
leg je arm om mijn schouder:  
we gaan op weg,  
tezamen,  
totdat we één zullen zijn,  
met elkaar en  
met ons doel.

## 7.

Jij!  
die een verschillende vorm  
bent van hetzelfde wezen,  
heb je al ontdekt dat we één  
zijn;  
dat we onszelf liefhebben  
wanneer we elkaar omhelzen;  
dat we onszelf haten (hoe  
absurd!) wanneer we elkaar  
bestrijden;  
dat we onszelf in de ogen zien  
wanneer we over de grond  
rollen met de kinderen?  
Heb gerust jezelf lief: je bent  
de wereld!  
Niet de vorm, afgescheiden  
van het wezen,  
maar alles tezamen.

Het is het wezen dat ons  
verbindt,  
het is het wezen dat je zult  
ontdekken wanneer je liefhebt.

## 8.

Denk niet dat ik zeg iets  
bijzonders te zijn  
wanneer ik mijzelf één noem  
met mijn hemellief,  
wanneer ik mijzelf de wereld  
noem,  
of Tao, of Atman, of een god, of  
wat dan ook:  
ik ben jouzelf;  
ik ben je diepste diepte, ben je  
hoogste hoogte.  
Verwaandheid ontstaat  
wanneer wij vergelijken  
wat beter is en wat minder goed.  
Dit komt niet in mij op:  
met wat zou ik mij moeten  
vergelijken?  
Ik heb nog nooit iets gezien dat  
ik niet zelf was.

Kom,  
ik zal je groter wonderen laten  
zien,  
dan je voor mogelijk had  
gehouden.