

Het enige echte Nederlandstalige Poenie en Piemel-lied

Noem mij geen Wout,
en ook geen Wim.
Noem mij geen Paul,
en ook geen Pim.
Geen Baba en geen Benny,
en geen Kevin, en geen Kenny.
Geen Knuppel, en geen Knul,
en al helemaal geen Lul!

Noem mij geen Dylan, Daan of Dick.
Noem mij geen Piel of Paal of Pik.
Geen Zwieper en geen Zwengel,
en geen Snikkel, en geen Stengel,
geen Fluit of Lange Jan,
en vooral geen Pieleman!

Ik heb wel honderd namen,
ja dat weet ik.
Maar noem me liever Piemel,
want zo heet ik.
Geen Knoert, geen Ploert,
geen Pak 'm beet,
geen Pielemuis, geen Winterpeen,
ik heet:
Piemel, Piemel,
Piemel, Piemel,
Piemel, Piemel,
Piemel, aangenaam!

Noem mij geen Trees,
en ook geen Truus.
Noem mij geen Sanne,
Saar of Suus.
Geen Farah en geen Fiene,
en geen Jet, en geen Yasmine.
Geen Ronja, en geen Ruth,
en al helemaal geen Kut!

Noem mij geen Laila,
Lies of Loes,
noem mij geen Perzik,
Pruim of Poes,
Geen Sneetje en geen Schede,
en geen Gaatje daar beneden.
Geen Friemel, geen Framboos,
en al helemaal geen Doos!

Ik heb wel honderd namen,
ja dat weet ik.
Maar noem me liever Poenie,
want zo heet ik.
Geen Foef, geen Frut,
en ook geen Spleet,
geen Voorbips en geen Koffieboon,
ik heet:
Poenie, Poenie,
Poenie, Poenie,
Poenie, Poenie,
Poenie, aangenaam!



Wil je dit lied horen? Scan de QR-code

