

Marc Woldering & Ru de Groen

Wie komt er op mijn feestje?




samsara



'Vandaag ben ik jarig,' zegt Eend.

'Hoog tijd voor een feestje. Een eendenfeestje.

Ik nodig alle eendjes uit, want een feest in je eentje
is geen feest. Iedereen moet verkleed komen.

Als schaap, als zebra, als poema, als olifant, als koe
of als krokodil.'



‘Ik kom graag als schaap,’ zegt Giraf.

‘Jij bent geen eend,’ zegt Eend, ‘jij daar in dat rare schapenpak. Ik wil alleen eenden. Nou, dag dan maar weer.’



