

# IK BEN STIL

Een verhaal voor de introverte persoon  
die we ALLEMAAL in ons hebben



Andie Powers



*geïllustreerd door*  
Betsy Petersen



Mijn naam is Emiel. Ik ben stil.

Grote mensen zeggen altijd:

*'Je hoeft niet verlegen te zijn.'*

Maar ik ben niet verlegen.

**IK BEN STIL.**





Ik ben stil aan de buitenkant,  
maar niet aan de binnenkant.

Aan de binnenkant  
schreeuwt mijn verbeelding en spat die alle kanten op.





Aan de binnenkant

ben ik Heer Emiel, de heldhaftige ridder die luider brult dan een draak. Mijn harnas klettert en klingelt als ik met de brute beesten een hardloopwedstrijd doe. Ik geef de sterkste van hen een high five en ren op de eindstreep af.



FINISH!







Aan de binnenkant

ben ik de brutale kapitein van een enorm schip. Ik roep naar mijn bemanning dat ze het anker op moeten halen en voorwaarts gaan we! De golven bulderen, ze sproeien zoutig zeewater in mijn gezicht. Ik groet de grootste walvis en ze sluit zich bij me aan.

