

het kan ook  
andersom



tiny fisscher & iris van der veen

# het kan ook andersom

Eerste druk, 2023

© 2023 tekst Tiny Fisscher  
© 2023 illustraties Iris van der Veen  
© Deze uitgave: uitgeverij Samsara, Amsterdam, 2023  
Vormgeving steefliefing

ISBN 978 94 93301 27 6  
NUR 300/370

Niets uit deze uitgave mag worden verveelvuldigd zonder uitdrukkelijke  
en schriftelijke toestemming van uitgeverij Samsara, Amsterdam.  
[www.samsarabooks.com](http://www.samsarabooks.com)

SAMSARA



Van ergens in de verte komt er  
zomaar  
een gedachte  
het hoofd van Schildpad binnen waaien:

*Nooit en altijd duren in wezen even lang.*

Verhip, denkt Schildpad.  
Daar schuilt iets van waarheid in.

'Weet je wat er net in me opkwam?' vraagt hij aan Das.  
'Nou?'  
'Dat nooit en altijd in wezen even lang duren.'

Das is even stil.  
'Verdraaid,' zegt hij dan.  
'Aan allebei zit geen einde. Allebei zijn ze eindeloos.'



'Behalve,' overpeinst Schildpad hardop,  
'als nooit verandert in zelden.  
Of in af en toe,  
nu en dan  
of soms...'

'Hetzelfde geldt voor altijd,' zegt Das.  
'Altijd kan ook veranderen in soms,  
nu en dan,  
af en toe  
en zelden.'

Schildpad knikt.

'Ik hoop wel dat één ding nooit gebeurt.'

'Wat dan?'

Schildpad laat zijn schouders zakken.

'Ik hoop dat wij nooit géén vrienden meer zullen zijn, maar altijd wél...'

'Dat hoop ik ook...' zegt Das zachtjes.





'Hoop doet leven,' zegt Eekhoorn.  
'Hoe bedoelje?' vraagt Vos.  
'Ik ben iets kwijt, en ik hoop dat ik het weer vind.'  
'Wat ben je kwijt?'

'Moed.'

Eekhoorn staart langs de stam van een grote berk omhoog.  
'Ik durf niet meer. Opeens was mijn moed weg.'

'Wat raar...' zegt Vos.

Zoekend kijkt ze in het rond.

Ze ziet van alles, maar niet Eekhoorns moed.



'Ik weet waar die is.  
Daar staat Wezel. Zijn hoofd gebogen.  
'Waar dan?' vraagt Eekhoorn.  
'Bij mij. Ik heb jouw moed gestolen,  
maar ik wil'm niet meer.'

'O,' zegt Eekhoorn,  
eerder verbaasd dan boos.  
'Beviel mijn moedje niet?  
Wezel schudt van nee.  
'Ik wil mijn eigen moed.'  
Hij gooit iets door de lucht.  
'Hier.'

Eekhoorn vangt het op en roertjes de boom in.  
Wezel rilt en keert de boom z'n rug toe.  
'Ik wou dat ik dat durfde,' mompelt hij.  
'Jij durft weer andere dingen,' zegt Vos.  
'Jij bent schuw, maar tegelijkertijd nieuwsgierig.  
Een moedige combinatie, hijkt mij.'

Verrast draait Wezel zich terug.  
'Een moedige combinatie,' brengt hij uit.  
'Die houd ik erin!'



*Verrast draait hij zich terug.*